

Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή για να μη απωλεσθεί καθένας που πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια” (Ιωάν. 3:16). Ο Θεός έκαμε το μέρος Του για να ξανασυνδεθούμε μαζί Του, για να 'χουμε χαρά, ειρήνη και αιώνια ζωή.

Έχεις κι εσύ, αγαπητέ φίλε αναγνώστη, χαρά και ειρήνη; Ή μήπως οι αβεβαιότητες κι οι φόβοι είναι το καθεστώς της ζωής σου; Αν αυτό που αναζητάς είναι η χαρά, η ειρήνη και η ευτυχία, μάθε πως θα τα βρεις μόνο στον Ιησού Χριστό, που πέθανε για τον καθένα μας στο σταυρό. Μόνο δια της πίστεως στο θάνατο αυτό του Χριστού, μπορείς κι εσύ να ειρηνεύσεις με τον Θεό και ν' αποκτήσεις την ειρήνη Του στην καρδιά σου. Ζήτησέ Του να γίνει Αυτός μια εμπειρία στη ζωή σου.

Μπορείς να Του το πεις με μια απλή προσευχή, σαν αυτή: *“Αγαπημένε Ιησού, είμαι αβοήθητος κι απελπισμένος. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Είμαι ένας αμαρτωλός και εξαιτίας αυτού η ζωή μου είναι μια σύγχυση και μια αταξία. Προσπάθησα πολλές φορές ν' αλλάξω τη ζωή μου αλλά απέτυχα. Σε παρακαλώ συγχώρησε*

τις αμαρτίες μου και δώσε μου ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή. Πιστεύω πως μ' αγαπάς και πως πέθανες για μένα στο σταυρό. Ιησού, έλα στη ζωή μου και γίνε ο Κύριός μου και ο Σωτήρας μου. Έχω ανάγκη απ' την ειρήνη Σου και τη δύναμή Σου. Το πιστεύω τώρα πως έχεις ήδη σώσει την ψυχή μου, με το θάνατό Σου στο σταυρό,. Σ' ευχαριστώ”.

Αν χρειάζεσαι κάποιες συμβουλές για την νέα αυτή ζωή στην οποία μπήκες, γράψε μας στην παρακάτω διεύθυνση ή τηλεφώνησέ μας.

Ιωσήφ Χοβσεπιάν

www.templebaptistmontreal.com

Good News Ministries • 514-279-9626

5815 Durocher Avenue, Outremont, QC Canada H2V 3Y5

Greek - ELUW15 - Printed in Canada

EVANGELICAL TRACT DISTRIBUTORS

P.O. Box 146, Edmonton, AB, Canada T5J 2G9

www.evangelicaltract.com



Σε μια λαϊκή εφημερίδα αναφέρεται πως η Ελίζαμπεθ Τέϊλορ, η πασίγνωστη για την ομορφιά της και την ηθοποιία της σταρ του κινηματογράφου κάποτε είπε: “Ο Θεός μόνο ξέρει τι δε δοκίμασα. Δοκίμασα τη δόξα, φαγητά, άντρες, ναρκωτικά και αλκοόλ, μα ποτέ δεν δοκίμασα ειρήνη”.

Η είδηση συνεχίστηκε, προσθέτοντας ότι, όταν η Τέϊλορ είδε τη μητέρα της να αναπαύεται στο νεκρικό της κρεβάτι, είπε θλιμμένα: “Ίσως ο θάνατος είναι η μοναδική ειρήνη”.

Κάποιος δημοσιογράφος ρώτησε τον Έλβις Πρίσλεϋ, τον ξακουστό τραγουδιστή της ροκ, έξι βδομάδες πριν πεθάνει: “Έλβις, όταν άρχισες την καριέρα σου σα μουσικός, είπες ότι θά ‘θελες να επιτύχεις τρία πράγματα στη ζωή σου. Να ‘σαι πλούσιος, διάσημος κι ευτυχισμένος. Είσαι άραγε, Έλβις; Κι εκείνος απάντησε: “Αισθάνομαι τόσο δυστυχισμένος και μόνος, σαν να ‘μαι στην κόλαση...”.

Φαίνεται πως τα πλούτη, η δόξα, οι δήθεν φίλοι, ακόμα και τα νιάτα και η υγεία δεν φέρνουν οπωσδήποτε την ειρήνη και την ευτυχία. Και δεν είναι οι δύο αυτοί μόνο που αποτελούν

την εξαίρεση. Η οικουμένη όλη είναι γεμάτη από πλούσιους και διάσημους ανθρώπους που ‘ναι δυστυχείς και νιώθουν μοναξιά. Ο αριθμός εκείνων που αυτοκτονούν, απ’ τους οποίους οι περισσότεροι είναι νέοι, στο άνθος της ηλικίας τους, όλο και αυξάνει.

Μοναξιά και κατάθλιψη είναι συνήθως η διάγνωση των προβλημάτων του ανθρώπου. Δεν είναι μόνον οι φτωχοί και άρρωστοι που πάσχουν από μοναξιά, φόβο, κατάθλιψη και άγχος, και ομολογούν πως είναι δυστυχισμένοι. Άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροι, πλούσιοι και φτωχοί, σ’ όλες τις εποχές επιθυμούν βαθιά να βρουν την ευτυχία και την ειρήνη. Δυστυχώς, λίγοι τη βρίσκουν. Γιατί; Τι φταίει; Ο αποχωρισμός μας απ’ τον Θεό είναι η αιτία. Ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, το επιβεβαιώνει: “Θυμηθείτε, λέει, ότι είσατε κάποτε χωρίς Χριστό, χωρίς ελπίδα, χωρίς Θεό σ’ αυτό τον κόσμο” (Εφεσ. 2:12). Αυτό δε το πρόβλημα του αποχωρισμού του ανθρώπου απ’ τον Θεό είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, όπως και πάλη η Γραφή το επιβεβαιώνει: “Όλοι οι άνθρωποι αμάρτησαν και υστερούνται της δόξης του Θεού” (Ρωμ. 3:23).

Όλοι είμαστε “εκ φύσεως αμαρτωλοί” χωρισμένοι απ’ τον Άγιο Θεό. Αυτό το πρόβλημα αποτελεί για όλους μας ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί. Ο μεγάλος Μαθηματικός Πασκάλ, είπε κάποτε: “Στον καθένα από μας υπάρχει μέσα του ένα κενό, το κενό της απουσίας του Θεού, που πρέπει να πληρωθεί”. Είναι η αμαρτία που το δημιουργεί. Αλλά πώς μπορούμε να νικήσουμε αυτό το εμπόδιο; Η λύση σ’ αυτό το πρόβλημα μπορεί να δοθεί μόνο από τον Θεό, επειδή όλοι εμείς έχουμε αμαρτήσει. Αυτή η λύση είναι ο Ιησούς Χριστός, που μπορεί να γεμίσει το κενό, ο Οποίος είναι κι “ο άρχων της ειρήνης” (Ησ. 9:6).

Οι Εβραίοι χρησιμοποιούν την έκφραση “Σαρ Σαλόμ” που έχει πολύ πλατύτερη έννοια απ’ τον όρο “ειρήνη”. Δε σημαίνει μόνον απουσία πολέμου και διαμάχης, αλλά κι έλλειψη ευημερίας, υγείας, αρμονίας μέσα μας κι έξω μας, ειρήνης στην καρδιά και ειρήνης με τον Θεό. Αυτά θα έδιναν την τέλεια ζωή στον άνθρωπο.

Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε για τη λύση που ο Θεός έδωσε στο πρόβλημά μας: “**Διότι τόσο αγάπησε ο**